

Na het lezen van 'De achterkant van verhalen' ben ik bewuster geworden van mijn geloof.

Als je in het verleden kennis gemaakt hebt met de verhalen over de verschillende godsdiensten en je hebt daarop je geloof gebaseerd, komt later het inzicht dat er nog wel wat af te dingen is op wat je voor waar hebt aangenomen.

Het lezen van 'De achterkant van verhalen' is daarom een verademing vanwege de duidelijke en heldere manier van hoe de verhalen ontstaan zijn en waar ze vandaan komen. Ook ver vergelijking tussen de verschillende godsdiensten in tabelvorm is voor mij een oogopener. Als je in het verleden alleen het protestantse verhaal gehoord hebt en je hebt daar soms moeite mee gehad, dan is verduidelijking waar verhalen vandaan komen en waarom ze zo zijn verteld een zinvolle aanvulling en vaak verduidelijking in mijn geloof.

Door de begrijpelijke schrijfwijze en de makkelijke leesbaarheid is dit een boek voor iedere geïnteresseerde. De illustraties van het boek zijn prachtig en geven verduidelijking.

Al met al heeft dit boek voor mij bijgedragen aan een vernieuwde, prettiger geloofsbeleving.

Oude, onbegrepen verhalen zijn verduidelijkt. Ballast is weggegooid. Een klein beetje verschuiving van het perspectief geeft een prettiger beleving van het geloof.

Aat Semeijn.