

## Een reactie op artikel 'leerkrachten vogelvrij'.

Ingezonden door Rolf Deen <https://www.linkedin.com/in/rolf-deen-6384241b9/>

10 november 2022

Rolf Deen <https://www.linkedin.com/in/rolf-deen-6384241b9/>

Ik dacht bij alle vier de gevallen: wat zou ik als directie van de school doen/zeggen. Ten eerste zou ik leiderschap tonen en pal voor mijn leerkrachten gaan staan.

### Casus 1

Mijn boodschap aan de ouder: Bij bewegingsonderwijs zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de lichamelijke veiligheid van de kinderen. Er zijn oefeningen waarbij het nu eenmaal beter is als de leerling bij een val kan worden opgevangen. Die oefeningen maken deel uit van het leerplan bewegingsonderwijs. Als u een verklaring ondertekent dat bij eventueel lichamelijk letsel van uw kind mijn leerkracht niet aansprakelijk is, vind ik dat prima. Uw kind kan er ook voor kiezen aan deze oefening niet deel te nemen. Heeft u ook overwogen dat uw kind wel vaker in het leven situaties zal meemaken die onveilig voelen maar het niet zijn. In de gymnastiekles zit dus een mogelijkheid om daarvan te leren. Wij zullen het programma van het bewegingsonderwijs daarvoor niet aanpassen.

### Casus 2

Wij beschouwen een kind dat spontaan bij een leerkracht op schoot gaat zitten als normaal gedrag van het kind. Als u daar niet van gediend bent, vragen wij uzelf uw kind dat in te prenten dat u dat niet wil. Wanneer uw kind de volgende keer bij onze collega op schoot gaat zitten, zal hij hem/haar van zijn schoot afzetten en zeggen: dit mag niet van jouw ouders.

### Casus 3

Tegen de ouders: wij vragen van u dat u begrijpt dat voor heel veel mensen, waaronder onze collega, het nog wennen is dat er op het gebied van gender in ons cultuur veel veranderingen zijn. Het kan heel goed voorkomen en het zal ook nog wel vaker gebeuren dat wij daarin vergissingen maken. Het goed als u uw kind voor te bereiden op dit soort situaties want die zullen zich behalve bij ons op school ook elders en later in hun leven voordoen. Mijn collega had zeker geen kwade bedoelingen, als uw kind zich buitengesloten voelt is dat pijnlijk voor hun. We proberen zoveel als mogelijk met iedereen rekening te houden maar zullen daar zeker nog vaker fouten in maken. Dat hoort bij het leven.

### Casus 4

Onze collega is op een vraag van de kinderen in gegaan. Het kan zijn dat u kind wat er toen gezegd is, verkeerd begrepen heeft. Dat weet ik niet. Voor alle onderwijs in geestelijke stromingen geldt bij ons, dat wij van leerkrachten verwachten zo over verschillende culturen te spreken dat wanneer iemand uit die cultuur erbij zou kunnen zitten en zich dan op zijn/haar gemak moet voelen. Als u dat gevoel niet hebt, lijkt het mij goed om ons te helpen. Bijvoorbeeld door uw kind te stimuleren vragen te stellen bij wat een leerkracht vertelt. Een school is om iets te leren en niet om alles al te weten. Wij zullen de inhoud van de les graag met u delen, dan kunnen wij er mogelijk samen met een deskundige eens naar kijken.