



Filosofische verbeelding



HEEFT DE WESTERSE FILOSOFIE NOG TOEKOMST?



JOS VAN REMUNDT SYTSKE BLAAUW

JOS VAN REMUNDT
EN SYTSKE BLAAUW

Filosofische verbeelding - Heeft de westerse filosofie nog toekomst?

Eburon, 360 blz., € 34,50

Score: ★★★★★

FILOSOFISCHE VERBEELDING

TEKST GRECO IDEMA

Bij uitgeverij Eburon is eind vorig jaar *Filosofische verbeelding - Heeft de westerse filosofie nog toekomst?* verschenen: een interessant filosofieboek van Jos van Remundt en Sytske Blaauw. Dit boek van maar liefst 360 pagina's is prachtig vormgegeven en ligt al een paar weken op mijn nachtkastje. Elke avond probeer ik er een paar pagina's uit lezen. Tot eind jaren negentig of misschien zelfs wel begin deze eeuw was 'filosoferen' voornamelijk weggelegd voor de gegoede, gestudeerde man of vrouw. Tegenwoordig roept zelfs een Pickwick-theezakje op tot een 'filosofisch gesprek' en krijgen kinderen op de basisschool al 'filosofieles'. Denk aan het fenomeen 'Filosoferen met kinderen'. Maar wat is filosofie eigenlijk en wat maakt iemand wel of niet tot een (goede) filosoof? Hebben filosofen nog een taak in het publieke debat? Kunnen filosofen wijzen naar een betere toekomst? Wat is er nog over van de westerse filosofie? Of is het een vakgebied dat zijn beste tijd heeft gehad? Vele vragen waarop het boek mijns inziens of heldere antwoorden geeft of bouwstenen hiervoor geeft. Het is werkelijk een prachtig, zeer interessant boek.

Filosofische verbeelding helpt bij het formuleren van de problematiek en het verbreden van kennis en inzicht. Dit boek opent de blik van lezers, nodigt hen uit om kritische vragen te stellen en zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Deze uitgave geeft op een toegankelijke wijze inzicht in de hedendaagse godsdiensten en stromingen als jodendom, katholicisme, islam, reformatie en humanisme. Er wordt duidelijk gemaakt dat deze godsdiensten en stromingen, naast gezamenlijke waarden, ook eigen waarden hebben. Daarnaast geeft deze uitgave een overzicht van de ontwikkeling van de geschiedenis

van de westerse filosofie. De geschiedenis heeft zijn weerslag gehad op de filosofie en omgekeerd. Het denken van een filosoof kan niet losgekoppeld worden van de tijd waarin hij/zij leefde. Daarom staat bij een aantal hoofdstukken in het boek aan het begin een tijdtabel met enkele korte cultuurhistorische en politieke beschrijvingen van de desbetreffende periode. Ook hebben filosofen invloed op elkaars denken gehad, soms werd er op doorgedacht, soms ontstond er juist een tegengeld. Er is aandacht voor onderbelicht gebleven onderwerpen, zoals het postmodernisme, het slavernijverleden in binnen- en buitenland en de positie van de vrouw. De praktijkvoorbeelden bieden veel aanknopingspunten om in gesprek te gaan, of om eigen gedachten te vormen en opnieuw te formuleren. De onderwerpen zijn laagdrempelig uitgewerkt zodat het voor iedereen leesbaar is: daarmee is het boek *Filosofische verbeelding* een aantrekkelijke aanvulling op andere filosofieboeken, bijvoorbeeld die van Bertrand Russell en Hans Joachim Störig.

Voor wie de auteurs niet kent: auteur Jos van Remundt is docent levensbeschouwing, religiewetenschappen en filosofie. Hij schreef eerder de boeken *Verhalen die er toe doen*, *In Goede Handen*, *Inleiding identiteit en burgerschap* en *De achterkant van verhalen*. Hij is initiator van Stichting Echelon, die boeken, onderwijsprojecten en leermiddelen voor levensbeschouwing en identiteitsontwikkeling maakt. Mede-auteur Sytske Blaauw is coach in het onderwijs. Zij helpt leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs met leren leren, plannen, leerstrategieën toepassen en mindset. Ook ondersteunt zij scholen bij het vormgeven van hun hoogbegaafdenbeleid.

Filosofe Stine Jensen kreeg eind 2023 van Jos van Remundt en Sytske Blaauw het eerste exemplaar van hun boek *Filosofische verbeelding* uitgereikt. Op de vraag of de westerse filosofie nog toekomst heeft, gaf ze een boeiend antwoord. Lees op de website www.eburon.nl het verslag door Rolf Deen van de boeklancering.