

Verlag van Gert de Wolf

Op 20 juni 2024 werd het boek 'Filosofische verbeelding' van Jos van Remundt gepresenteerd aan de voormalige Commandant der Strijdkrachten: Dick Berlijn.

Het was niet alleen mooi weer op 20 juni 2024 maar er was ook een goede opkomst van belangstellenden voor de bijeenkomst die plaatsvond in hotel het Landhuis te Oldenzaal. De zaal was geheel gevuld.

Waarom die grote belangstelling? Voor een aantal aanwezigen zal het de komst van de generaal b.d. Dick Berlijn geweest zijn en voor anderen was het de nieuwgierigheid naar het recentelijk uitgekomen boek 'Filosofische verbeelding' van auteur Jos van Remundt. Wat kunnen we van dat boek verwachten? Was de vraag die alom bij de aanwezigen leefde.



De toon werd gezet door Gert de Wolf, oud luchtmachtaalmoezenier die onder meer werkzaam is geweest op de voormalige basis Twenthe. Hij was de initiator van deze bijeenkomst en tevens inleider en gespreksleider. In zijn openingswoord gaf hij uitleg over zijn motivatie om theologie en filosofie te studeren. Van daaruit trok hij een lijn naar de relevantie van dit boek voor allerlei beroepsgroepen maar ook voor iedere burger in onze samenleving. Een samenleving waarin sprake is van toenemende verharding en respectloosheid jegens elkaar. Maar ook een samenleving waarin het collectieve idee van wat waar en goed is, meer en meer aan het verdwijnen is.

Als geestelijk verzorger moet je om adequaat mensen te begeleiden, scherp voor ogen te hebben wat je eigen en andermans levensbeschouwing en diepste overtuigingen, inclusief eventuele geloofsovertuigingen, zijn. Maar je moet ook inzicht hebben in de daaruit voortvloeiende normen en waarden. Dat geldt niet alleen voor geestelijk verzorgers maar ook voor militairen. Zij hebben ervoor gekozen om op te komen voor de internationale rechtsorde en de bescherming van het eigen grondgebied. Daarom dienen zij stil te staan bij hun persoonlijke overtuigingen en hun eigen moraliteit. Zij dienen in te zien voor welke normen en waarden zij vechten. Maar ook hoe ze tijdens een operatie met hun tegenstanders en met burgers omgaan. Uiteindelijk is het voor iedereen, ook voor iedere burger in de samenleving van belang om die overtuigingen en normen en waarden te bezitten om fatsoenlijk met elkaar en onze democratische rechtsstaat om te gaan.



De generaal BD Berlijn vertelde dat hij tijdens zijn officiersopleiding op de Koninklijke Militaire Academie te Breda onderricht van een pater Jezuiet ontving in moraliteit, filosofie en ethiek. Op dat moment ging zijn aandacht vooral uit naar de opleiding voor jachtvlieger. Pas later is voor hem helder geworden hoe noodzakelijk het is voor militairen om te reflecteren op diepere overtuigingen en moraliteit en de noodzaak van morele vorming en het hebben van filosofische inzichten die militairen kunnen helpen bij de uitoefening van hun functie. Uit reacties uit de zaal bleek dat men het daar mee eens was. Vanuit de aanwezigen kwam de suggestie of een boek over de oosterse filosofie uitgebracht zou kunnen worden.

Hierna kwam de auteur zelf aan het woord. Hij legde uit dat er te weinig toegankelijke boeken zijn over filosofie en filosofisch denken voor studenten maar ook voor belangstellende burgers. Hij onderstreepte de relativiteit en kwetsbaarheid van het westerse denken dat (nog) leidend is in onze maatschappij. Het westerse denken dat aan de basis staat van mensenrechten en humanitair oorlogsrecht. Het baart hem zorgen dat er in het huidige tijdsgewricht geen enkele toonaangevende filosoof is met een eigen geluid waar mensen zich toe kunnen verhouden.

Na de overhandiging van het boek aan de generaal BD Dick Berlijn dankte Jos van Remundt de oud-generaal en de oud-aalmoezenier. Ook Evelyn van 'Het Landhuis' (links op de foto) <https://www.hotelhetlandhuis.nl/> werd bedankt voor de gastvrijheid, de prima facilitering en verzorging. Tot slot was er gelegenheid voor de bezoekers om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

